

Det första TKD svartbältet i Sverige

Thomas Sjödin

De flesta TKD utövare i vårt land tror förmodligen att den koreanska kampkonsten fick sin början i Sverige i slutet på 70-talet. Faktum är att TKD har funnits i Sverige mycket längre än så och de första träningspassen ägde rum redan på 60-talet, alltså ett bra tag innan TKD delade sig på ITF och WTF. Tyvärr, efter alla dessa år, många av de personer som är verkliga pionjärer för TKD glömdes bort helt och omnämns inte i dag överhuvudtaget någonstans.

Några fakta:

Första TKD instruktören i Sverige: André Cadet, USA (1967)

Första TKD klubben i Sverige: Stockholms Jee Do Kwan Klubb (grundades 1967-68)

Första koreanska TKD instruktören i Sverige: Lee Joh Suh, 5 Dan (1970)

Första TKD svartbältet i Sverige: Thomas Sjödin (1972)

Vi vill tacka Thomas Sjödin för denna intervju som berättar för oss om TKD:s rötter i Sverige.

Med Thomas Sjödin talade Swavek Dydiszko
Foto: Thomas Sjödins privata arkiv



- Kan du berätta lite om dig själv?

- Jag är idag 54 år, är gift med Gabriella och har två barn, 18 och 20 år gamla. Jag arbetar på Räddningsverket med högre ledningsutbildning för Statlig och Kommunal räddningstjänst. Det blir även en hel del internationella engagemang då Räddningsverkets arena knappast bli mindre då krav på samverkan med andra länder och andra internationella aktörer hela tiden ökar.

- När började du träna kampsport?

- Jag började som mycket ung, närmare bestämt 12 år att träna judo på Stockholms Judo och Jiu- jitsu institut för en Sensei vid namn Gerhard Gosen. Där bedrevs också Karate träning, vilket vid den tidpunkten var något helt okänt i Sverige, året var 1962. Jag stannade kvar ibland och smygtittade på karateträningen vilken man måste vara minst 15 år för att få träna. Sensei Gosen sa att dessutom måste man vara graderad i judo innan man fick börja med karate. Efter att ha erhållit gult bälte och enträget tjatat på Sensei Gosen så fick jag emellertid börja träna karate året efter.

- Hur började din historia med TKD?

- Åren gick och 1967 fick klubben besök av en Herr André Cadet från New York som var 1:a dan i Tae kwon-Do. Hans Sabum-nim var Sihak Henry Cho, författare till boken "*Korean karate, free fighting techniques*". Tae kwon-Do var ingalunda något nytt för mig då jag sedan några år läst (slukat) en tidskrift som hette Black Belt, där en viss Chuck Norris, en sedermera mycket berömd Tae kwon-Do utövare rapporterades vinna allt som fanns att vinna i Amerikanska karatetävlingar. Det som fascinerade mig mest var de mycket spektakulära sparkteknikerna herr Cadet visade oss, vilket inte fanns i den dåvarande karaten.



En av de första TKD uppvisningarna i Sverige.
Uppvisning på Västmannagatan i Stockholm för Koreanska Ambassaden.
Mannen med mustasch är Thomas Sjödin.

- Hur var början med TKD i Sverige?

- Jag och en kamrat vid namn Ingemar Lindahl och några till kom fram till att det här ville vi fortsätta med och då grundades Stockholms Jee Do Kwan-klubb med Cadet som instruktör. Herr Cadet lämnade så småningom Sverige och klubbens verksamhet tynade långsamt bort då vi inte hade någon tränare. Jag började då återigen med karate som jag tränade fram till 1970. Då fick jag reda på genom Koreanska ambassaden att en 5:e Dan i Tae kwon-Do, Lee Joh-Suh kommit till Sverige. Jag fick reda på att träning skulle bedrivas i källaren i Korea trade centers lokal som var belägen på Västmannagatan i Stockholm. Jag var nog den första som skrev in mig som elev där. Så småningom blev källarlokalen för trång och vi flyttade då vår verksamhet till Katolska skolan i Enskede. Så småningom, närmare bestämt 1971 fick en inte idag okänd Ferenc Böö, en karateutövare i Nyköping som jag träffat under min karateaktiva tid höra talas om vår verksamhet och blev intresserad, och snart var Sveriges 2:a Tae kwon-Do klubb i full verksamhet. Vi bedrev också träning i Södertälje en tid.



Fotot från 1972 i samband med en uppvisning i Nyköping.
Tredje från vänster i övre raden står Sabum nim Lee Joh Suh, bredvid honom i svart dräkt står Laszlo Komaromy. Thomas Sjödin står som femte i övre raden och bredvid honom, bakom skägget, finns nuvarande generalsekreterare för STF Ferenc Böö.

Året därpå, 1972 graderades jag till 1:a Dan Taekwon-Do (ITF). Under min militärtjänst där jag bedrev träning, träffade jag Björn Rundström som efter militärtjänstgöringen öppnade en klubb i Lund 1973. Samma år graderas även Ferenc Böö och Lazlo Komaromy, Nyköping till 1:a Dan Taekwon-Do (ITF). Under det året hölls många uppvisningar runt om i Sverige med Sabum-nim Lee i spetsen. Vårt att nämna i det sammanhanget var att vi höll en mycket uppskattad uppvisning för ÖB (Synnergren) vid militärhögskolan i Karlberg. Sabum nim Lee hade innan han kom till Sverige tjänstgjort i Vietnam där han även instruerat militära styrkor. 1974 lämnade dock Sabum-nim Lee hastigt Sverige och flyttade till USA. Jag återvänder till karateträningen då jag ansåg att jag hade mycket kvar att lära. Tae kwon-Do träningen fortsatte i Stockholm med Lazlo Komaromy som instruktör och i Nyköping med Ferenc Böö som instruktör. 1975 kommer Sabum nim Lim Won Sup till Sverige och resten angående Tae kwon-Do utvecklingen i Sverige känner ni bättre till än jag.



Det första Dan-certifikatet med svenskt nummer SW-1-1.

- Hur är det i dag? Håller du på att träna kampsport fortfarande?

- För min egen del så har jag fortsatt att träna Karate, närmare bestämt Kyokushin vilket jag fortfarande tränar så ofta jag kan. Då mitt arbete tar en hel del tid i form av resor så blir det oftast bara ett pass i veckan.

- Vill du hälsa något till dagens TKD utövare i Sverige?

- Vill med denna korta resumé av min tid med Tae kwon-Do kasta lite ljus över hur det hela startade i Sverige. Vill passa på att gratulera till de framgångar som Taekwondo i Sverige uppnått under åren. Vill samtidigt uttrycka min glädje över hur Svenska Taekwondoförbundet lyckats med att hålla samman de olika Tae kwon-Do stilarna under samma tak. Det är alltför ofta politik splittrar det som ursprungligen är ganska likt. Målet med träningen är ju främst att utveckla oss till bättre människor. Önskar med detta alla Tae kwon-Do utövare lycka till i framtiden.



Thomas Sjodin utför en hoppande spark på kustjägarskolan i Vaxholm.