

En liten lektion om historia

2:a Världskriget 1939-1945

Text: Swavek Dydiszko

Foto: PAP/CAF/wp.pl



Warszawa, Polen - 1945...

För exakt 70 år sedan den 1 september 1939 invaderade Nazitysklands soldater Polen. Detta blev också starten till det som kallas i dag det [2:a Världskriget](#). Som det visade sig senare var det mänsklighetens [blodigaste krig](#) där enligt historiker dog ca 70 miljoner människor.

På grund av kriget en del länder led mer och de andra mindre men det var inte många länder i världen som berördes inte av detta hemska kriget. Många spår efter 2:a Världskriget finns fortfarande även i dag som ständig påminnelse att detta verkligen hände på riktig och att detta kan hända igen.

Varför tar jag upp detta här, på en TKD hemsida?

Detta på grund av det att jag själv kommer ursprungligen från ett land som betalade mycket hög pris för detta krig. Det finns inte många familjer i Polen som inte har några hemska spår i sin senaste familjehistoria.

Att jag tar upp detta på denna sida är också som en självklarhet för mig som en TKD instruktör. Gen. Choi Hong Hi sammanfattar ett viktigt budskap i TKD:s elevens ed där i punkt 4 och 5 läser vi:

- Jag ska vara en förespråkare för frihet och rättvisa
- Jag ska hjälpa till att skapa en fredligare värld

Gen. Choi som själv upplevt mycket ont i sitt liv på grund av olika krig har alltid understrykt vikten av den etiska styrkan av TKD som ett verktyg för mänsklighetens välbefinnande.

Tyvärr i dagens värld, finns det mindre och mindre utrymme och tid för att avstanna lite och tänka på vad egentligen livet är. Man gärna binder livet i dag med ekonomisk vinst eller en maktposition. Har vi människor inte lärt sig något än?

Orden som respekt eller tolerans känns tyvärr i dag fortfarande främmande för en del människor på vår planet. Lika främmande som det kändes för de naziledare som skapade ett helvete på jorden för sig själva och sina medmänniskor för 70 år sedan.

Hoppas att jag lyckades i alla fall få er att avstanna lite för en fundering. Det var mitt lilla försök att hjälpa till att skapa en fredligare värld...

Mvh
Swavek Dydiszko



...Warszawa, Polen - 2009.