

## Ett stort tack till alla...



En av mina drömmar sedan många år tillbaka var att kunna uppleva ett EM i Taekwon-Do ITF i Sverige. Då jag själv har deltagit som coach i alla EM sedan 1993 hade jag också en dröm om hur ett EM skulle bli den dag det arrangeras av oss på hemmaplan. Så klart ville man undvika de problem som tidigare arrangörer råkat ut för. Det är ingen hemlighet att erfarenheten från att i 10 års tid arrangera tävlingen Viking Cup International gav oss modet för att slutligen ansöka om arrangemanget av EM 2010. Arrangemang av ett så stort mästerskap som EM kräver mycket av arrangören och inte minst därför tog det så lång tid för oss i Sverige att bestämma oss för detta stora åtagande.

Nu är EM i Sverige historia. I mästerskapet som avgjordes i Arena Skövde mellan den 30 april och 2 maj deltog nästan 500 deltagare från 31 länder. Detta placerar årets EM som en av de största i ITFs historia. Det blev ännu fler saker som gjorde EM:et i Sverige till ett historiskt mästerskap. För första gången i historien placerade sig Sverige som 2:a bästa nation i Europa bland seniorer. För mig som tränare för det Svenska Landslaget sedan 1991 var det en fantastisk upplevelse särskilt då det blev just på hemmaplan. Jag vill här gratulera och tacka alla landslagsmedlemmar för att de med sina resultat bidragit till denna historiska händelse.

Utöver våra fantastiska utövare som tog hem alla medaljer fanns också en annan grupp människor som gjorde EM 2010 i Sverige till en stor framgång. De personerna kanske man inte såg i första hand på prispallen eller på de officiella fotona. Det kan hända att många kanske inte ens lade märke till att de fanns. Jag syftar på alla funktionärer och andra personer som jobbade innan, under och efter mästerskapet. Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla dessa eldsjälar som offrade mycket av sin tid för att göra arrangemanget bra för de tävlande. Det är många namn att nämna så jag är tvungen att förkorta denna lista men detta betyder inte att deras arbete är mindre värt.

Ett stort tack vill jag framföra till min fru Petra som ansvarade för all logistik i samband med EM i Skövde. Det var en stor och mycket komplicerad apparat som krävde mängder av tid och arbete. Utan hennes professionella arbete hade genomförandet av detta mästerskap varit omöjligt.

Ett stort tack också till Håkan som ansvarade för tävlingshallen. Hans enorma engagemang är mycket svårt att på något sätt värdera.

Ett stort tack även till funktionärernas samordnare Sören, Lars, Leif, Edward, Ann-Britt, Torbjörn och Eva som ledde allt arbete i respektive funktionärsgrupper.

Tack till vår ordförande Robert Andersson och styrelsens representant Mimmi Oskarsson för all hjälp med mästerskapens VIP-gäster.

Tack till mästerkapens Medical Team: Edward, Hans-Henrik, Telmo, Sasan, Ann-Sofie, Angelica och Ulf x 2. Ert arbete gjorde att alla deltagare kände sig trygga under mästerskapet.

Tack till de Svenska domare under årets EM: Peter, Håkan, Niklas och Daniel som utöver sitt arbete som domare också tog hand om våra utländska gäster på domarhotellet.

Tack till de assisterande domarna Jan, Micke, Fredrik, Leif, Anders och Daniel som ansvarade för mästerskapens elektroniska system. Tävlingsledning var mycket imponerad och nöjd med ert arbete.

Tack till mästerskapens Security Team: Pernilla, Anders, Mattias x2, Sandro, Johan, Rajko, Ognjen, Magnus och Nima. Ni utförde ert jobb på ett mycket professionellt sätt. Den trevliga atmosfären under tävlingsdagarna är mycket er förtjänst.

Tack till Arto, Sliman, Kino, Tobias och Simon från Södernalms, Frölunda och Partille TKD Klubb som hjälpte till med att ta emot de utländska lagen på olika flygplatser i Sverige.

Tack till alla funktionärer från Skövde TKD Club som jobbade under EM:et i Skövde. Det var många som ställde upp och det är endast på grund av begränsning av plats i detta brev som väljer jag inte att nämna några namn. Era insatser under mästerskapet var mycket viktiga.

Sist men inte minst tack till Skövde Kommun, Hellbergs Buss, Nobina, hotellen Prisma, Majoren, Billingeus, Perenius Plaza, Scandic Billingen, restauranger O'Learys och Valle för ett bra samarbete.

Då det har varit mängder av människor som har jobbat med arrangemanget så kan det hända att jag glömde någon i detta brev. I skrivandets stund är det fortfarande mycket efterarbete som jag också tyvärr matchade med en förkylning.

Hur som helst, Taekwon-Do ITF EM 2010 i Skövde blev utan tvekan ett av de bästa ITF arrangemangen i historien. Detta fick jag höra av många deltagare och detta tänker jag bära i mitt hjärta så länge det kommer att slå.

Mvh

*Master Swavek Dydiszko*

Ordförande i Organisationskommitté för EM 2010



Jag vill också och passa på att tacka för den fantastiska uppskattningen som jag fick i samband med invigningsgalan.

Som ett motorsports F1-fan får jag nu chansen att själv utbilda mig och testköra F1 bilar på F1-bana i Anderstorp. Tack till min fru Petra och de svenska klubbar och instruktörer samt medlemmar i Skövde Taekwon-Do Klubb som gjorde min pojkdröm till en verklig upplevelse