

## Till minne av Gen. Choi Hong Hi

Text och foto: Swavek Dydiszko



Av alla år i mitt liv blir 2002 ett av de åren som alltid kommer att förknippas med en stor personlig förlust. Den 15 juni kl. 20.35 avled grundaren och den förste presidenten för International Taekwon-Do Federation, Gen. Choi Hong Hi, på sjukhuset i Pyongyang, Nordkoreas huvudstad.

Några månader tidigare genomgick han en allvarlig operation i syfte att bekämpa cancer i magen. Tyvärr spred sig sjukdomen till levern och läkarna gav honom inte mer än en månad kvar att leva. Med den vetskapen bestämde sig Gen. Choi den 12 maj för att ta farväl av sin familj i Kanada och åka för att avsluta sina dagar i Korea. Detta var hans största önskan under de sista åren, att kunna dö i landet som han älskade så mycket, landet som han var född i, landet som han kämpade för under hela sitt liv. Officiell begravning ägde rum den 17 juni i Pyongyang, Nordkorea. Gen. Choi Hong Hi levde i 84 år.

Generalens dödsbud har lämnat djupa spår i mitt hjärta. För

mig personligen var Gen. Choi något mer än en instruktör, stormästare och organisationens president. Det var tack vare honom jag upptäckte mitt livs passion, Taekwon-Do vilket från första början, och fortfarande är, den viktigaste delen i mitt liv. Personligen hade jag också äran att träffa, bli instruerad och bli graderad av denna stora människa och detta är absolut mina största ögonblick i min Taekwon-Do karriär.

Som det visade sig senare blev General Choi's bortgång också slut på ett kapitel av Taekwon-Do:s historia och början på ett annat. Tyvärr splittrades den stora ITF familjen då flertalet personer fick för sig ha rätten att "automatiskt" ta rollen som organisationens ende ledare. Konflikten vindar drog snabbt in också över vanliga Taekwon-Do utövare som ofta ärligt men blint och lojalt följde sina ledare. I dag 10 år efter Generals bortgång har ITF utan tvekan återhämtat sig efter kaoset. Motsättningar mellan diverse grupperingar bleknar sakta men säkert bort, dock finns de tyvärr fortfarande kvar här och där...

Trots att generalen lämnade vår värld med sin kropp kommer han att leva för evigt i hjärtat på många Taekwon-Do utövare världen över. Med denna känsla låt oss föra vidare, oberoende av organisationstillhörighet, grundarens verk till kommande generationer. Det var alltid hans stora dröm och mål som han levde för. Låt hans själ vila i frid.

Taekwon!  
Master Swavek Dydiszko



